

TOURING

BEWEEG MEE MET DE GROOTSTE MOBILITEITSClub VAN HET LAND

bpost
PB-PPJB-00302
BELGIË(N) BELGIQUE

JANUARI / FEBRUARI
2018

#244

magazine

SPECIAL AUTOSALON

ALLE NIEUWIGHEDEN EN PRAKTISCHE INFO

TOURING
MEDEWERKSTER
ALEXIA NODIGT UIT:
**ONTMOET ONS
OP DE TOURINGSTAND
IN DE PATIO**

**DROOMREIS
USHUAIA**
OP CRUISE DOOR
DE PURE NATUUR

**SKIËN IN
DE JURA**
TOURINGLEDEN
OP DE LATTEN

**WINTERCAMPEREN IN
FRANKRIJK**

RECEPT VOOR EEN
GEGANGENE FAMILIEVAKANTIE

**BRUSSEL KRIJGT
SLIMME
VERKEERSLICHTEN**

KIEZEN: DIESEL, BENZINE OF ELEKTRISCH? BREAK, MONOVOLUME OF SUV?

HOE KRIJGT U EEN AANKOOP?

WELKE OPTIES MAKEN HET VERSCHIL?

4254678-77
TOERISME OOST VLAANDEREN
Woodrow Wilsonplein 2
9000 GENT

118784

OP STAP
IN EIGEN LAND



9X BALANCEREN OP DE TAALGRENS



Het bestaat écht: aan de ene kant van de straat kijken ze naar de VRT, aan de overkant is het van 'La Une, La Deux et La Trois'. Welkom ten zuiden van de Vlaamse Ardennen waar wegwijzers in tweevoud naar verstilde gehuchten met dubbele namen wijzen. We zijn in de buurt van de faciliteitengemeente Flobecq/Vloesberg en parkeren de auto in D'Hoppe/La Houpe. Wandelschoenen? Check!

De taalgrenswandelroutes zijn een buitenbeentje in de Vlaamse Ardennen. Inspiratie nodig? 'Grensgevallen' is de gloednieuwe wandelgids van Toerisme Oost-Vlaanderen, met vijf lussen op en over de taalgrens tussen de Vlaamse Ardennen en le Pays des Collines. Verwacht je aan prachtige bossen, panoramische vergezichten over glooiende heuvels en absolute rust. De brochure is verkrijgbaar vanaf 15 januari, kost 6 euro en kun je bestellen via www.tov.be/grensgevallen

1 EN 2. CHALET GERARD EN 'T BARAKSKE

Wie de streek al wandelend wil ontdekken, kan van hieruit de bossen intrekken (knooppunt 6). Voor of na de pannenkoeken want lus 4 uit "Grensgevallen" begint en eindigt op deze plek waar de horeca een breed aanbod spijs en drank etaleert.

Meer info: www.chaletgerard.be/nl_NL

3. STREEKBIEREN: VOISIN EN QUINTINE

De oude streekbieren worden helaas niet allemaal meer ter plaatse gebrouwen en ook de in 2016 geopende Witches Brewery staat intussen stof te vergaren. Maar een aantal bieren is nog steeds vlotjes verkrijgbaar. Vraag naar de Saison Voisin (5%) of probeer een blonde Quintine (8%) te vinden. Beide bieren worden in de regio gebrouwen op basis van de oorspronkelijke recepten.

Meer info: www.brasseriesdeslegendes.be

4. HET BRAKELBOS

Vanaf knooppunt 6 in D'Hoppe loop je via het 'reeënpad' meteen het Brakelbos in. Wie 's ochtends vroeg de wandelschoenen aanbindt, maakt ook effectief kans om een ree te zien. Als dat niet lukt, droom dan je ontgoocheling weg bij het aanschouwen van de prachtige vergezichten verderop.

5. MAISON DES PLANTES MEDICINALES

De regio heeft al sinds de 16de eeuw een traditie aangaande geneeskrachtige planten maar de moestuinen waarin al die planten voorkwamen, bestaan nog nauwelijks. In dit plantenhuis en aanpalende tuin wordt de cultuur van weleer in ere gehouden. Bijzonder interessant.

Meer info: www.maisondesplantes.be

6. DE HUT VAN SYLVIE

Genoemd naar de ietwat vreemde Sylvie Baudry die zich na een leven vol reizen in 1902 als arme kluzenaarster terugtrok in Vloesberg. Ze woonde aanvankelijk op een open plek in het bos maar mensen uit de omgeving bouwden een hut in sparrenhout voor haar. Aan voorbijgangers schonk ze koffie en verkocht ze prentkaarten om uit de kosten te komen. Ze overleed in 1925.

De oorspronkelijke hut bestaat niet meer, maar in het centrum van D'Hoppe staat sinds de jaren tachtig van vorige eeuw een replica. De hut wordt vandaag gebruikt voor tentoonstellingen en als ontmoetingsplaats (voor kunstenaars).

7. LOURDES OP D'HOPPE

Gelovig of niet, het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op D'Hoppe noopt menig voorbijganger tot een moment van stilte. Het heiligdom dat in 1938 door de toenmalige bisschop van Doornik werd ingezegend, is bescheiden maar de kapel en de calvarieberg met kruisweg maken het geheel bijzonder.

8. HET LIVIERENBOS

Lus 4 uit 'Grensgevallen' brengt je van het Brakelbos naar het Livierenbos. Hier heerst de stilte, hier regeert de natuur. Voor de fans van flora: het bos bestaat voornamelijk uit beuken en wie kan wachten tot het voorjaar kan er tapijten van boshyacinten komen bewonderen.

9. DE POTTTELBERG

Probeer 'm niet te bespeuren met het blote oog, met een verrekijker of microscoop, want met een hoogte van 157 meter valt deze bescheiden verhevenheid niet op tussen de andere welvingen in het landschap. Stel je gps in op D'Hoppe en je eindigt op de beboste flank van de genoemde 'berg'.

D'Hoppe is een verstild gehucht op de taalgrens, zeg maar in het twistgebied dat heel lang het 'debatteland' werd genoemd. Er wordt overwegend Nederlands gesproken maar officieel ligt het gehucht in het Franse taalgebied.