



magazine

zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015 • www.ad.nl

magazine@ad.nl



‘Ik ben
niet zo
sterk
als mijn
moeder’

**DOUWE
BOB**



1 Douchen in museum

Oudenaarde is niet alleen de bierstad, maar ook de fietsstad van de Vlaamse Ardennen. In de stad aan de Schelde staat aan de historische Markt het Centrum Ronde van Vlaanderen. In dit 'belevingsmuseum' ervaar je niet alleen de kasseien en kun je op het ereschavot van De Ronde staan (selfie!), maar je mag er ook een douche nemen.

2 Goudbruin

Van de tien brouwerijen in dit stukje Vlaanderen liggen er vier langs deze route. In het ruim 300 jaar oude pand van Liefmans zijn de originele brouwinstallaties bewaard gebleven. De 90-jarige Rosa Merckx, de eerste vrouwelijke brouwmeester van België, maakte hier van kriebier een groot succes. Het bruine Liefmans Goudenband is vorig jaar verkozen tot beste bier van België.



3 Bier en archeologie

In het prachtige stadhuis van Oudenaarde zit het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen. Wie dieper wil graven, gaat naar het Provinciaal Archeologisch Museum in Ename. Kasseienfans kunnen hier een extra rondje om de ernaast gelegen kerk maken. Of geniet kalmpjes van de Ename Ham en het Ename Bier.

4 Flink geraakt

Het afstappen waard is de prachtig bewaarde dorpskern van Volkegem. In het met liefde gerestaureerde dorpscafé Den Obus is de theekaart bijna net zo uitgebreid als de bierkaart. Het café is in de Eerste Wereldoorlog na de inslag van een granaat (*obus* in dialect) fier overeind gebleven.



5 Drukker met brouwen

Omdat Johan Brandt (1963) steeds meer tijd stopte in zijn hobby, bierbrouwen, sloot hij zijn drukkerij. In het gehucht Mater terverde hij een oud limonadefabriekje om in Brouwerij Smisje. Daar geeft hij van mei tot november op zondag om 14 uur (stipt!) een rondleiding. Een uur later kunnen gasten terecht in zijn Biercafé. De Bierwinkel is elke zaterdag van 10 tot 12 uur geopend.

6 Bed & bier

In Nederzwalm, even buiten deze bierfietsroute, kunnen fietsers en brouwerijbezoekers hun batterij opladen bij Aire de Repos, de heerlijke b&b van Yves en Sabine Wynendaele. Een bierarrangement kan worden uitgebreid met een portie wellness. In de tuin staan een jacuzzi en een hippe bierton waarin de sauna is ondergebracht.



7 Vier eeuwen oud bruin

De oudste brouwerij van Vlaanderen is al sinds 1545 in handen van de familie Roman. De koperen ketels in de brouwerij bij Sint-Maria Horebeke glimmen nog steeds dat het een aard heeft. Reserveer een bezoek op roman.be



8 Genieten op de berg

Wie boven op de berg - na keihard trappen - afstapt, kan tegenwoordig terecht bij 't Genot op den Berg. Dat was twintig jaar geleden nog anders. Toen stapte Pol Vergucht af in Maarke-Kerkem en moest hij het doen met de gedachte aan een smaakvol restaurant. Inmiddels is hij dat zelf begonnen, samen met zijn Yolande, chef-kok. De combinatie vakwerkhuis uit 1783, trendy terras, keuken en uitzicht is uitgegroeid tot een topper.



10 Bierbollen naast een kapel

Toen het bedevaartsoord Kerzelare nog busladingen gelovigen trok, vestigde het nu twee eeuwen oude familiebedrijf van suikerbakker Jan van Gent zich op deze plek om de mensen na het vele bidden bedevaart snoep aan te bieden. Dat wordt nog steeds gemaakt - vooral de bierbollen zijn favoriet - maar gewoon eten kun je hier ook prima. De suikerbakkerij is open op verzoek. janvangent-oudenaarde.be



9 Strakke broekjes, wijde rokken

Ongedwongen, dat is de sfeer bij café-restaurant De Zwarte Engel in Etikhove. Een met veel fantasie verbouwd boerderijtje uit 1860 waar fietsers, deftige dames en alternatieve gasten op de bonte verzameling stoeltjes plaatsnemen voor een verantwoorde, doch smakelijke consumptie. Nelis serveert en Rosalie kookt. (Maar niet op ma-di-wo.) Mmmmm, kweeperensap.

Tappen en trappen in de Vlaamse Ardennen

België
De 31 kilometer lange Oudenaards Bruinroute is net zo pittig als de tripel van een van de brouwerijen onderweg. Neem dat bier dus maar mee in de fietstas, als driedubbel verdiende beloning.